

Η Σιωπή μας συνεργασία ξεκίνησε πριν 5 χρόνια, όταν τον Σεπτέμβριο του 2013 ή 1,5 τότε ετών γιος μας ξεκίνησε στον σταθμό Χαρά - Εκφραση - Δημιουργία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ευείνη την πρώτη ημέρα... Το πρώτο βχοδικό έφτασε ή έπρεπε να κατεβούμε για τον πρώτο μας αποχωρισμό. Όταν έδωσα τον μικρό στην ευνοδό του βχοδικού άρχισε να κλαίει όπως ήταν φυσικό κ μαζί του κ εγώ!!! Το βχοδικό ξεκινάει κ εγώ μένω αυτώντη στο ίδιο σημείο μέχρι να γο χάσω από τα μάτια μου που γρέχουν δάκρυα αβταματίτητα, και ενώ δεν έχει πρόλαβε να στρίψει το βχοδικό βλέπω μια κίνηση στο κινητό από την ευνοδό, ανατάω αμέσως κ ακούω την ευνοδό να μου λέει: αμους μαγούνα σταμάτησε ο μικρός να κλαίει, μην ανησυχείς θα είναι μια χαρά. Ευείνη την στιγμή βκεφτίκα ότι σωστά διάλεξα τον βχοκεκριμένο σταθμό γιατί με αυτήν την κίνηση μου έδωσαν να καταλάβω πως κοιμάται για το παιδί μου κ για εμένα. Από τότε πέρασαν 5 ολόκληρα χρόνια με μια πάρα πολύ καλή συνεργασία ξεκινώντας από την ιδιαιτεργία κα χαρά αλλά που συμπεριλαμβάνει και όλες τις δαδουαίες που με την

αγάπη κ την υπομονή τους ήταν δίπλα
στο παιδί μου όταν εγώ δεν μπορούσα,
τον μεγαλώσαμε μαζί εάν βρεφτεί κανείς
πόσες ώρες στο την ημέρα του περνούσε
κοντά τους και ειδικά με την κα κλαρία που
είχε αναλάβει το γμήσιο του και βεβαίως
την κα Αγγελική υπηγάμο του θλασίου.
Όλες δίκω τον καλύτερο τους εαυτό
φροντίζοντας το δικό μου παιδί αλλά κ
τα υλοποιά βοηθώντας τα να κοινωνικοποιη-
θούν και παραλάλη ν' αναπτύξουν τον χαρα-
κτήρα κ την προωλικότητα τους. Αρτυνοι
φρουροι σε συνεργασία με τους συνεργάτες τους
(ψυχολόγο, παιδίατρο, λογοθεραπευτρια) παρακο-
λουθούσαν κ μας ενημέρωναν για την εξέλιξη
τους κ την αλλαγή στην συμπεριφορά τους
πάντα με διαφικότητα, χωρίς να καταλάβει
τίποτα το παιδί. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ Λοιπόν
από εμένα κ τον σύζυγό μου που είδαμεταν δίπλα
μας όλα αυτά τα χρόνια στα έμοδα κ στα
δύσκολα.

Μαμα - Μπαμπάς
Χάρη.